



Kerkdiensten

Zondag 3 februari 2019

| | | |
|--|--------------|--|
| De Voorhof Ontmoetingsdienst | 09.30 | Ds. P.J. van der Ende en Wendy van Egmond |
| Grote Kerk | 09.30 | Ds. A. Meek |
| Grote Kerk Studiedienst | 17.00 | Ds. P.A. Zaadstra, Kockengen |
| Immanuëlkerk | 09.00 | Ds. A. Haasnoot |
| Immanuëlkerk Doopdienst | 10.30 | Ds. A. Haasnoot |
| Immanuëlkerk Boeketdienst | 17.00 | Ds. A. Meek en Miquela van der Bent |
| Collecten: 1. Werelddiaconaat Watersnood Bengalen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ouderenpastoraat. | | |

Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

Na de diensten in de Grote Kerk en de Voorhof is er koffie-
drinken in de Voorhof.

De Voorhof

In de dienst lezen we verder in Exodus, we volgen de gang van Mozes naar het volk en de farao. Zitten ze te wachten op deze bevrijder, en wat zal hij bereiken? De nood is hoog, is dan ook de redding nabij? We lezen hfdst. 4: 18 t/m hfdst. 6: 1.

Grote Kerk

Zingen voor de dienst: Gezang 466: 1, 3; Witte bundel 202.
In de morgendienst zal het thema zijn: 'Gestoord worden en gestoord zijn'. We lezen Matheus 5: 1-12 uit het begin van Jezus' leven. In deze dienst zullen twee ambtsdragers en twee pastorale medewerkers worden bevestigd. We danken God daarvoor.
Vanmiddag bestuderen we Openbaring 17.

Immanuëlkerk

Thema: 'Beloofd is beloofd'. We kijken in beide diensten naar Hanna die in de tabernakel haar toevlucht zoekt. Wat betekenen haar beloften? In de tweede dienst zal Emma gedoopt worden. Zij is de dochter van Johan en Susanne Maat en zusje van Lisa en Sven. Wie is Hij en wie zijn wij in het licht van beloften?

Boeketdienst: We beginnen met een serie over ons hart als Gods woning met vele kamers: 'Je hart: een levenshuis'. Als God de woonkamer van ons hart binnenloopt, wat vindt Hij dan? Alles netjes opgeruimd of is dat maar schijn? Ons hart hoeft niets te verbergen, maar waarom doen we dat dan zo vaak? We herinneren aan het woord van Jezus: "gelukkig zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien." Wanneer ben

je zuiver van hart? Om eens goed over na te denken! Muziek: De Bethel Band.

| | |
|--|--|
| Vrijdag 8 februari 2019 19.00 uur | Weeksluiting Vlietstede Ds. I. de Graaf |
|--|--|

Zondag 10 februari 2019

| | | |
|--|--------------|---|
| De Voorhof Ontmoetings- dienst | 09.30 | Ds. F. van den Bosch, Katwijk aan Zee, en Bep Zuijderduijn |
| Grote Kerk Scholendienst | 09.30 | Ds. P.J. van der Ende en Oranje Nassauschool |
| Grote Kerk Studiedienst | 17.00 | Dr. K.W. de Jong, Woerden |
| Immanuëlkerk Scholendienst | 09.00 | Dhr. G. Bremmer en Julianaschool |
| Immanuëlkerk Scholendienst | 10.30 | Ds. A. Meek en De Schakel |
| Immanuëlkerk Boeketdienst | 17.00 | Ds. P. van der Ende en Chris van Tol |
| Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Bestemming van de scholen. | | |

**I.v.m. scholendiensten is er vandaag geen zondags-
school.**

De Voorhof

Tijdens deze dienst is er kindernevendienst.

Grote Kerk

Tijdens de scholendienst is er kinderoppas in De Voorhof.
Vanmiddag bestuderen we Openbaring 18.

Immanuëlkerk.

Boeketdienst: thema: 'Je hart: een levenshuis'. Muziek: Erik de Mooij en Band

| | |
|---|--|
| Vrijdag 15 februari 2019 19.00 uur | Weeksluiting Vlietstede Ds. L.A. den Butter |
|---|--|

Berichten Algemeen

Kerkelijk bureau, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg.

071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden: Maandag van 09.30-11.30 uur;

Woensdag van 09.30-11.30 uur en 19.30-20.30 uur.

Actie Kerkbalans 2019. De enveloppen van de actie Kerkbalans zijn in de afgelopen week bezorgd.

U kunt uw toezegging op verschillende manieren kenbaar maken:



1. Digitaal via <https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl>. Dit verdient onze voorkeur aangezien dit veel werk bespaard op het kerkelijk bureau.
2. Inleveren van uw toezeggingsformulier:
 - In de kerken staan grote afgesloten bussen waar u uw envelop in kunt doen.
 - U stuurt uw toezeggingsformulier gratis terug met de retourenvelop.
 - U geeft uw envelop af bij het kerkelijk bureau, Smidstraat 16A (in de brievenbus mag ook!).
 - U geeft uw envelop af aan uw wijkouderling (dit geldt alléén als u uw envelop ook via uw wijkouderling hebt ontvangen).

Let op: Er is er een nieuw bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans: **NL37 RABO 0373 7276 82 ten name van Protestantse Gemeente te Rijnsburg**. Wilt u dit ook aanpassen in uw adresboek van internetbankieren?

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn gegaan naar: mw. C. de Winter-Varkevisser, Oude Vlietweg 50 kamer 110; mw. E.J. van der Sleet-Zuiderduin, De Waal 6; mw. C. Kranendonk, Dubbele Buurt 30; dhr. D. Klok, Johannes Vermeersingel 16; dhr. W. de Koning, Domineeswei 11.

Collecten. 24 dec Tsunami Indonesië €1455,49; Huisvesting €474,90; Jeugd en Jongeren €499,54; 30 dec St. Werkgroep de Ruijter €1602,84; Onderhoud en beheer van alle gebouwen €1011,52; Taakgroep Jeugd en Jongeren €575,27; 31 dec Diaconie €560,37; Onderhoud en beheer van alle gebouwen €549,05; Taakgroep Vorming en Toerusting €970,33 1 jan Diaconie €139,50; Kerk €107,35; Kerk €96,95; 6 jan Diaconie €1319,16; Onderhoud en beheer van alle gebouwen €1155,19; fam. van der Pol en fam. Klaasse €2073,08; 13 jan Diaconie €1423,32; St. Labourward €1245,55; Missionair €1242,17; 20 jan Diaconie €1370,03; Voedselbank €1006,20; Pastoraat €1097,54; Communicatie €1160,70.

Giften

7 jan voor Kerk via Ds. L. Hoftijzer €20; 14 jan voor Kerk via pastor R. de Graaf €10; 20 jan voor Fam. Klaasse via collecte €100; 28 jan voor Kerk via mw. W. Derks €5.

Gelegenheid tot dopen. 17 februari, Ds. P.J. van der Ende, Grote Kerk; 3 maart Ds. A. Meek, Immanuelkerk. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Oppasdienst Immanuelkerk. 3 feb. 09.00 uur: Lisa de Boer, Carmen Star en Marja Knipscheer. **10.30 uur:** Marijke Roijers en Paulien Noort.

Uit de kerkenraad (Nieuwe rubriek)

Kleine kerkenraad. Op 17 januari 2019 was de eerste bijeenkomst van de Kleine Kerkenraad dit jaar. Aan bod kwa-

men onder meer vrijwilligersbeleid, themadiensten, bevestiging en aftreden van ambtsdragers, vacature ouderenpastoraat, beroepingswerk, groot onderhoud Immanuelkerk, het werk in de wijken en taakgroepen, doopvormen en de Maranathakerk. Een aantal onderwerpen wordt in Contact uitgelicht. Een kort verslag van de bijeenkomst van de Kleine Kerkenraad is te vinden op de website, ook liggen er exemplaren in de kerken.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers en in de bediening stelling pastoraal medewerkers. Indien geen bezwaren worden ingediend, zullen op 3 februari in de ochtenddienst in de Grote Kerk door ds. Meek worden bevestigd tot ambtsdrager Peter Schreve, Jan Steenstraat 39, en Bram Breebaart, Kleipettenlaan 61. Peter Schreve wordt ouderling met als bijzondere opdracht het voorzitterschap van Wijkraad Kleipetten zolang de predikantsvacature niet is ingevuld. Bram Breebaart zal eerste scriba van de kerkenraad worden. In deze dienst zal ook een tweetal gemeentelieden in de bediening worden gesteld als pastoraal medewerker in de Kleipetten, namelijk Johan Smaling, P. Breughelstraat 46, en Anja van der Vijver, K. Onnesstraat 29.

Maranathakerk. Het definitieve adviesrapport 'Een toekomst voor de Maranathakerk' van Het Oversticht over mogelijke bestemmingen van de Maranathakerk is ontvangen. Het rapport is naar de burgerlijke gemeente Katwijk gestuurd om te worden behandeld. Eind februari 2019 is hierover een eerste overleg tussen de Protestantse Gemeente Rijnsburg en de burgerlijke gemeente Katwijk. Na dit overleg hopen we nadere berichten te kunnen melden. Besluitvorming over verkoop is nog niet aan de orde, zodra daar sprake van is zullen de leden van de gemeente daarin eerst gekend en gehoord worden. Er is inmiddels een samenvatting gemaakt van het totale rapport. Deze samenvatting is op onze website beschikbaar.

Vormen van de Heilige Doop. Rond het onderwerp 'doopvormen' worden de komende tijd gesprekken met diverse doelgroepen in de gemeente gehouden. Van hieruit kan in een volgende stap gemeente breed worden ingegaan op vragen en in gesprek worden gegaan. Dit zal resulteren in een voorstel aan de kerkenraad. Als tijdslijn wordt medio april als besluitmoment aangehouden, mede vanwege het moment van het afleggen van geloofsbelijdenis.

Berichten uit de wijken

Wijk Westerhaghe & De Hoek

Predikant vacant.

Tijdelijk crisispastoraat mevr. Marianne Pompert,

06-28149719, pompertmarianne@gmail.com

Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,

elderingg@gmail.com.

Wijk Centrum & Oost

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;

ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; twitter: arendahaasnoot.

Scriba: Coby Passchier, tel. (071)4030279,

cobypasschier@hotmail.com

Jarigen. Er zijn weer heel wat jarigen te vermelden. Op zondag 3 februari hoopt zr. J.B. Hofs-Janssen, Tramstraat 6 CJ, de mooie leeftijd van 82 jaar te bereiken. Op maandag 4 februari hoopt br. F. Pijnaken, Hofstraat 80 WX, de hoge leeftijd van 87 jaar te bereiken. Op zaterdag 9 februari hoopt zr. G.C. Bunk-Pors, Collegiantenstraat 20 HK, dezelfde hoge leeftijd van 87 jaar te bereiken. Op zondag 10 februari hoopt

br. A.S. van Klaveren, Oegstgeesterweg 209 AT, de prachtige leeftijd van 84 jaar te bereiken. We zijn dankbaar voor al de jaren die hen allen worden gegeven. Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen over hun gezondheid gebeden.

Overlijden. Op 16 januari is Daniël de Mooij ons ontvallen, woonachtig Abdijlaan 49. Hij is 69 jaar geworden. De afgelopen jaren leefde hij een steeds meer teruggetrokken bestaan. Zijn kinderen wisten dat het onvermijdelijke zou komen, maar hadden niet gedacht dat het zo snel zou gaan, Moegestreden maar omringd door hun liefde is hij vredig gegaan. Boven de rouwkaart staat de tekst: 'Niemand weet wat leven is. Alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is'. De liederen 'Heer, U doorgrondt en kent mij', Opwekking 518, want: 'Heer U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij'. En opwekking 488 'Als ik U ontmoet vind ik rust bij U'. Deze liederen zijn tot grote troost en ondersteuning geweest. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 21 januari om 10.30 uur in de aula van de Laatste Eer. Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden. Laten wij bidden voor allen die hem tot het einde toe verzorgden en zij die in rouw verkeren na zijn heengaan.

Gebed en meeleven. Br. Gerrit Ravensbergen, Hofstraat 58 WX, heeft een moeilijke week moeten doormaken. De eerste dagen na de operatie waren erg zwaar en het herstel kwam langzaam op gang. Toch heeft het herstel doorgezet. Vlak voor het weekend ging het al stukken beter en afgelopen maandag is hij thuisgekomen. Wat een verademing om weer thuis te zijn in de vertrouwde omgeving. Ziekenhuizen zijn gezegende plaatsen, maar van veel nachtrust is meestal geen sprake. Laten we bidden voor Gerrit dat hij spoedig op krachten zal komen, maar dat hij ook het geduld en de rust zal ontvangen wanneer het wat langer duurt. Sterkte en kracht voor hem en zijn vrouw gebeden. Nog even een griep 'update'. Nu mijn griep voorbij is komen ook de andere gezinsleden aan de beurt. Stuk voor stuk liggen zij nu op bed en verwachten uiteraard een liefdevolle verzorging. Ik doe mijn best, tussen alle bedrijven door. De enige die op de been is gebleven is Jeroen, naar ik hoop zal dat zo blijven, want tja een man die ziek is... Hopelijk is dit het laatste bericht over de wintergriep ten huize van Kanaalstraat 23b. Bemoedigende groet, Ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, Ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

Wijk Frederiksoord & De Bloem

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,

gerardnoort@solcon.nl

Medeleven. Sam de Best, J. Frisoplantsoen 7 VS, heeft ontstekingen gekregen in de pezen van zijn hand (neuropathie). Hij zal hieraan geopereerd moeten worden. Hij kan letterlijk en figuurlijk geen vuist meer maken. Bij alles, wat hem kwelt en belemmerd heeft, komt dit er nog weer bij. Moge God hem moed geven ook dit te door- en te weerstaan. Hanny Schoneveld-van Druten, Molenkamp 15 ZK, ondergaat deze week woensdag een pet-scan. De week erna is de uitslag. Het moet duidelijkheid verschaffen over de groei van haar ziekte. Wij bidden om een gunstige en geruststellende uitkomst. Op het ogenblik gaat het naar omstandigheden goed met Hanny. Ze is bezig en blijft zeer actief. Maar haar ziekte blijft een dreiging en soms niet goed voel- en ervaarbaar. mw. Corry Paauw-den Haan, Oegstgeesterweg 22 AX, on-

dergaat donderdag 31 januari een knieoperatie in het Alrijne, Leiderdorp. Als het goed verloopt, zal zij voor het weekend weer thuis zijn en daar werken aan haar herstel. Tenslotte gedenken we allen in de wijk, die met verdriet, rouw, leegte en gemis te maken hebben. Het zijn er velen. En wat zijn er veel zorgen bij mensen. Maar laten we elkaar vertellen Wie we vertrouwen kunnen en bij Wie we alles kwijt kunnen. En laat ook ons een open oor en hart hebben voor alle noden en die bij Hem brengen, die onze kracht is en het licht in onze geest.

Deze week bij mijn weten geen jarigen boven de 80 of huwelijksjubilea. Met vriendelijke en meelevende groet, Ds. Albert Meek.

Wijk Oude Hart Noord

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161,

ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911,

m.ravensbergen@gmail.com

Jarigen. Op 6 februari hoopt br. A. de Mooij, Boterbloem 11 WL, de leeftijd van 93 jaar te bereiken! Een paar dagen later, 9 februari, hoopt br. M. Schoneveld, Oude Vlietweg 50 DS, kamer 203, 90 jaar te worden. Leeftijden van de zeer sterken; een leeftijd waarbij je veel ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis én in het persoonlijke leven hebt meegeemaakt. We wensen jullie in jullie levensavond van harte Gods zegen toe!

Lief en Leed. Br. Dirk Lindhout, P. v. Saxenstraat 47 LR, werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartklachten. 's Avonds laat kreeg hij een hartstilstand en dus moest hij met grote spoed naar het ziekenhuis. Inmiddels is er een pacemaker geplaatst. Daarbij werd helaas wel een long geraakt waardoor hij een klaplong opliep. Dat leverde zware benauwdheid op, maar die is gelukkig weer afgenomen. Op het moment van schrijven ligt hij nog in het LUMC, maar we kijken weer met enig voorzichtig optimisme naar de toekomst. Dat het spannende tijden waren en zijn voor hem en alle naasten, behoeft geen betoog. We bevelen hen van harte aan aan de zorgen van de Allerhoogste. Zr. Nel Zandbergen-Vletter, Dubbelebuurt 54 GL, is deze maandag in het Alrijne Leiderdorp geopereerd vanwege een 'reflux': de verbinding tussen maag en slokdarm werkt niet goed, zodat de maaginhoud kan terugstromen in de slokdarm, wat vervelend en pijnlijk is. Die operatie was extra spannend omdat de combinatie narcose-dementie extra risico oplevert. Groot is de opluchting en dankbaarheid dat de operatie gelukt lijkt te zijn, het ging zelfs sneller dan verwacht. We hopen en bidden dat Nel spoedig weer zal aansterken en ze laten weten dankbaar te zijn voor de gebeden en de aandacht.

Uit de wijk. Deze week hebben we de zogenoemde rapportages: met de bezoekermedewerkers van alle secties is er een persoonlijk gesprek over hoe het gaat, wat belangrijk is om te delen, waar je blij van wordt of waar je vragen over hebt. Mooie gesprekken en belangrijk om in alle vertrouwelijkheid je te kunnen uitspreken. Ik ben dankbaar voor al het werk dat in onze wijk verricht wordt! Ook is inmiddels de actie Kerkbalans volop bezig. Heel wat mensen in onze wijk hadden zich bereid verklaard om mee te helpen met rondbrengen en ophalen, zoveel dat we op lang niet iedereen een beroep hebben hoeven doen, maar uiteraard wel heel erg bedankt voor het aanbod! Overigens - afwijkend van andere

berichten - zullen in onze wijk de antwoorden wél worden opgehaald. Wilt u ervoor zorgen dat uw antwoord op de afgesproken/aangekondigde ophaal-tijd klaar staat? Alvast dank! Dat was het voor nu, een hartelijke groet en graag tot ziens, in de pastorie, in de kerk, onderweg of thuis! Ds. Pieter van der Ende.

Wijk Kleipetten

Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838,

gerbenbremmer@outlook.com.

Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,

scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Medeleven. Vorig jaar in de zomer is bij Rene Francken, P. Potterstraat 14 BX, een tumor in zijn hoofd gevonden. Hij is daaraan toen geopereerd en alles leek goed te komen. Hij heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven, omdat het zo goed was. Maar nu is alles anders geworden. De tumor is terug en nu moet hij vele behandelingen ondergaan om de groei tegen te gaan. Deze behandelingen (bestralingen en chemotherapie) zijn vorige week ingegaan. Samen met zijn vrouw Marieke en het gezin proberen ze dit te verwerken met alle verdriet en wanhoop van dien. In plaats van een open toekomst lijkt die nu gesloten te worden. We bidden, dat God zijn hand open zal doen en toekomst voor hem wil maken. En dat moeilijke tijden als deze ook kostbare momenten mogen inhouden. We willen met Rene, Marieke en de kinderen meeleven. Ds. Albert Meek.

Jarigen. Dhr. D. Klok, J. Vermeersingel 16 BT, hoopt op vrijdag 1 februari zijn 86^e verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere leeftijd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar!

Culturen in Medellín en de klei. De vraag van vorige week was hoe je om moet gaan met verschillende culturen. Hierbij helpt de vraag: 'Wat zou Jezus doen?' Jezus woonde in de Hemel en heeft daar Zijn heerlijkheid afgelegd (Fil. 2), om vervolgens geboren te worden in een Joodse cultuur rond het jaar 0. Wat heeft Jezus Zich moeten aanpassen om uiteindelijk geboren te worden als een mens op aarde! Tijdens Zijn jonge jaren weten we dat Hij de mensen in alles gelijk was, behalve in de zonden. Jezus at, dronk en sliep volgens de Joodse culturele tradities van die tijd. Zo aten zij bijvoorbeeld liggend. Dit betekent echter niet dat wij ook liggend aan tafel moeten eten. Wij leven immers in een andere tijd en in een andere cultuur. Toch kunnen wij er nu wel van leren hoe Jezus de cultuur van die tijd omarmde. Als Hij de discipelen onderwijst, maakt hij gebruik van voorwerpen, beelden en parabels die herkenbaar waren in de cultuur van die tijd, zoals het bouwen op een rots. Zo lijkt Jezus zich enerzijds thuis te voelen in de Joodse cultuur van die tijd en Zich daaraan aan te passen. Anderzijds zie je dat Hij Zich ook verzet tegen bepaalde zaken uit die cultuur. Hij verzet zich bijvoorbeeld tegen bepaalde praktijken die de mensen verhinderen om tot God te komen. Zo passeert Hij verschillende culturele normen en waarden, door als Jood alleen in gesprek te gaan met een (overspelige) Samaritaanse vrouw. Het enerzijds omarmen van een andere cultuur en anderzijds verzetten tegen die cultuur, is van alle eeuwen. Een mooi voorbeeld staat in Handelingen 15, waar de apostelen, geleid door de Geest, bepalen dat de heidenen zich 'slechts' hoeven te houden aan enkele wetten van de Thora. Dit besluit betekent grote veranderingen voor de christenen met hun Joodse cultuur. Hierdoor is het wel mogelijk dat Joden en heidenen dezelfde maaltijd, de tafel van de Heer, kunnen delen. In dit licht is het bijzonder om te zien hoe de fam.

Klaasse omgaat met deze spanning tussen de verschillende culturen. Ze passen zich enerzijds aan en laten bepaalde Nederlandse gebruiken los. Ze weten zich thuis te voelen in Colombia en zullen voorbeelden uit die cultuur gebruiken om het evangelie uit te leggen. Maar ze zullen ook weerstand ervaren over bepaalde culturele zaken in Colombia en zich hiertegen verzetten. Dit met als doel om de mensen te bereiken met het evangelie. De vragen voor deze week: Wat mogen christenen in Rijnsburg loslaten? Waarin mogen zij zich aanpassen? Waartegen moeten zij zich verzetten? Met het doel voor ogen dat uiteindelijk alle mensen uit alle culturen en alle tijden aan dezelfde tafel van de Heer komen te zitten.

Meeleven. Op oudejaarsavond heeft Daniël Leeuwenburg, Sandtlaan 1a CA, een heftig ongeluk meegemaakt met vuurwerk. Hierbij heeft hij grote delen van twee vingers aan de rechterhand verloren. Bij dit ongeluk was zijn broer Brian aanwezig, die direct moedig handelde. Na de operatie heeft Daniël veel pijn en vragen over de toekomst gehad. Waar de pijn steeds minder wordt, is deze nog niet helemaal verdwenen. De komende weken hoopt Daniël weer naar school te gaan en stap voor stap de draad weer op te pakken. De moed waarmee Daniël dit oppakt, doet me denken aan de moed van Daniël uit de Bijbel als hij voor de leeuwen geworpen wordt. Bijzonder ook om te zien hoe de familie Leeuwenburg samen sterk staat in deze situatie. We bidden in het bijzonder Daniël veel moed en kracht toe deze komende weken. We bidden ook Brian en het hele gezin Gods nabijheid toe, dat zij zich gedragen weten door onze Goede Herder uit Psalm 23: 4: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.'

Zaterdag 2 februari hoopt Rosita Varkevisser, na 3 maanden, weer thuis te komen uit Ghana. Daar heeft ze bijzonder werk gedaan voor Stichting Labourward, o.a. het doel van Winter Wonderland. Deze stichting zet zich in voor de zorg rondom zwangerschap en bevallingen in het Central Hospital in Tamale en het Yendi Hospital in Yendi. Rosita haar indrukwekkende verhalen zijn te lezen in haar reisdagboek, die te vinden is op de website van de PGR. Als kerk zijn we erg trots op dit werk van Rosita. We heten haar van harte welkom thuis in het mooie Rijnsburg, J. Steenstraat 19 BM.

Uitschrijvingen. De afgelopen jaren loopt het aantal kerkbezoekers in Nederland, maar ook in Rijnsburg hard terug. In Rijnsburg zijn er nog wel veel mensen officieel ingeschreven als lid van de kerk. Toch gebeurt het regelmatig dat mensen zich ook definitief uitschrijven als lid van de kerk, hier hebben mensen allerlei redenen voor. Het raakt mij dat mensen deze, toch lastige, beslissingen vaak alleen maken. Via deze weg wil ik kenbaar maken dat ik het heel graag van u hoor wanneer u over deze beslissing nadenkt. Dit om u een luisterend oor te bieden. Mocht u iemand in uw omgeving kennen die nadenkt over dit soort beslissingen, dan mag u altijd vragen of die mensen openstaan voor een gesprek of een luisterend oor.

Musje. 'Jezus is het antwoord! Maar wat was de vraag ook alweer?' In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

Ouderenpastor

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,

tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. Twee jarigen op 2 februari. Mevr. S.M. van Egmond-Schlagwein, Dahliastraat 40 KG, hoopt dan haar 81^{ste} verjaardag te vieren en mevr. P. Molenaar-Vlieland, Hofstraat

24 CS, hoopt dan haar 90^{ste} verjaardag te vieren. Op 5 februari hoopt mevr. G. de Mooij-Schoneveld, Oude Vlietweg 72 DS, haar 91^{ste} verjaardag te vieren. Vanuit de gemeente willen we deze drie zusters van harte feliciteren en hen een gezegend nieuw levensjaar toewensen. Dagelijks dankbaar voor een nieuwe dag uit Zijn hand ontvangen, zoals Frits Deubel het schrijft in één van zijn gedichten: 'Het is zo'n heel gewone dag, die God mij weer wil geven om als een ingeluk-kig mens met Hem te kunnen leven. Ik strek mijn armen naar omhoog en wuif naar alle bloemen. Wat heerlijk dat ik deze dag gewoon van mij mag noemen!' (Uit: 'Zo'n heel gewone dag!').

Medeleven en gebed. We leven mee met mevr. Eldering, Oude Vlietweg 102, en haar familie, want zij ligt in bed en gaat langzaam verder achteruit. Veel sterkte voor haar en voor ieder om haar heen. Psalm 4: 9 'In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.' Ondertussen heeft mevr. Van Egmond uit de Tulpenstraat een pacemaker gekregen, want het vermoeden is dat ze gevallen is doordat haar hart even gestopt is met kloppen. Ze ligt nog in het ziekenhuis met een hersenschudding en een schedelbasisfractuur. Vorige week zondag is mevr. Zwaan uit de Tulpenstraat ten val gekomen en heeft daarbij haar heup gebroken en ligt nu in het ziekenhuis. Afgelopen dinsdag is ze geopereerd. De operatie is geslaagd en de pijn begint te zakken. Wij wensen deze zusters en hun families sterkte, beterschap en moed voor het proces van revalidatie. Met de apostel Paulus mogen we zeggen: "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4: 13). Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor

Vacant. Waarnemend: Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. Op 3 februari hoopt mevr. L.D. van Duijn-Groenewege, Smidstraat 57 EK, haar 93^{ste} verjaardag te vieren. En op 5 februari hoopt mevr. I. Haldenwang, De Klok 430 DW, haar 82^{ste} verjaardag te vieren. Wij wensen deze beide zusters een plezierige dag toe en veel zegen voor het nieuwe levensjaar. Mag door hun leven heen ook het blijde lied van verlossing klinken, zoals beschreven in Johannes de Heer 749: 'Zalig hij(zij), die 't hoogste goed, in zijn Heiland heeft gevonden; die, verzoend door Jezus' bloed zich verlost weet van zijn zonden. Hoger blijdschap is er niet. Halleluja heel zijn(haar) leven wordt een lied.'

Medeleven en gebed. We leven mee en bidden voor mevr. Vooijs uit de Abdijlaan die in het Hospice is opgenomen. Na een lange strijd tegen kanker, is er nu geen behandeling meer mogelijk. Gelukkig kan ze zich overgeven aan haar Heer en ervaart ze innerlijke rust. Het verlangen om naar boven te gaan wordt steeds groter. Mag het eerste couplet met refrein uit het lied van Johannes de Heer 133 haar en haar familie tot troost zijn: 'Hij die rustig en stil, zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft; die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.'

Vandaag, maandag 28 januari, is dhr. Karel van Klaveren uit de Gr. Florislaan aan zijn hart geopereerd. Op dit moment is er nog geen nieuws over hoe de operatie is verlopen. We dragen zijn herstel op aan de Schepper van hemel en aarde en wensen hem en zijn naaste familieleden beterschap en

sterkte toe. In Zijn hand ligt heel ons levenslot. Pastor Rixt de Graaf.

Activiteiten

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 6. Vriendelijke uitnodiging aan alle gemeenteleden deel te nemen aan dit gebed. Dank aan alle bidders die gedurende de week van gebed hebben meegebeden. Wanneer we een hechte band willen ontwikkelen tussen Gods woord en gebed, dan hebben we het nodig om van het leren over Jezus te bewegen naar het spreken met Jezus. Het bijzondere is namelijk dat de Heilige Geest ons wil helpen de stem van Jezus op te vangen wanneer het woord opengaat. Daarop mag je reageren en gaan terugspreekten. Dan komen we bij het hart van gebed: reageren op wat we hebben gezien en gehoord van de Vader. Dit maakt het gebed levendig en verrassend. Uit: 'GEBED' van Theo van de Heuvel.

Gebed om maandag- en donderdagochtend 6.00-7.00 uur. We kijken terug op een gezegende gebedsweek Van 20 t/m 27 januari waren we bijeen van 6.00-7.00 uur, B. Meijboomstraat 2. Ook de avonden in De Voorhof waren goed om zo biddend samen te zijn. 'Samen bidden, brengt God in ons midden', dat hebben we ervaren. Nu gaan we over tot de 'gewone' gebedstijden. Donderdag 31 januari, maandag 4 februari en donderdag 7 februari komen we weer bijeen. Welkom, ook als u overweegt om eens voor het eerst te komen.

Gebedscursussen gaan weer van start.

Ochtendcursus. Maandag 4 februari is een ochtend gebedscursus van 9.30-11.15 uur. We bespreken verschillende vormen van Gebed. Ontmoeting in het luisteren naar Gods stem en naar elkaar staat centraal. Jong en oud, senioren of huismannen en -vrouwen zijn allemaal welkom. Info Ds. Haasnoot 0630777022 of gebedrijnsburg@gmail.com. Locatie: De Voorhof zaal 7.

Avondcursus. Maandag 4 februari gaat de avond gebedscursus van start van 19.45-21.30 uur. We bespreken verschillende vormen van gebed. Ontmoeting in het luisteren naar Gods stem en naar elkaar staat centraal. Wil je meer leren en groeien in gebed? Wees welkom om je aan te melden of kom gewoon. Info Ds. Haasnoot 0630777022 of gebedrijnsburg@gmail.com. Locatie: De Voorhof zaal 7.

Bijbelstudie Gebed. Maandelijks Bijbelstudie over gebed op donderdag 7 februari. Deze keer staat Romeinen 8 centraal. Een belangrijk hoofdstuk waar de apostel Paulus spreekt over de Heilige Geest, over gebed, en over veel gebrokenheid. Wat hebben deze aspecten met elkaar te maken? Weet u welkom in De Voorhof van 19.45-21.30 uur, Zaal 7. Info Ds. Haasnoot 0630777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.

Gebedspastoraat. Vrijdag 9 februari is gelegenheid voor gebedspastoraat, gesprek & gebed, rond 9.30, 10.30 of van 11.30-12.15 uur Burg. Meijboomstraat 2 in de werkruimte van Ds. Haasnoot. Of desgewenst op een ander tijdstip. Informatie en opgave: 0630777022.

Vrouwengespreksgroep Jong Present. Op woensdag 6 februari komen wij bij elkaar om 20.00 uur in de Immanuelkerk. Gerda de Mooij en Nieske Ravensbergen behandelen: Elia.

Zanguurtje. Dinsdag 5 februari is er weer een uur zingen met elkaar. Ik zie uit naar uw verzoeknummers. Liefst een beetje op tijd, zodat we de liederen kunnen inplannen en oefenen. Geeft u uw favoriete nummer(s) door aan Rixt de Graaf?

Winter Wonderland. Wie op vrijdag 8 februari geen zin heeft om zelf te koken, kan voor winterse stampotten, erwtensoep, patat en vele andere lekkernijen vanaf 16.30 uur terecht in De Voorhof. De taakgroep Jeugd en Jongeren organiseert in samenwerking met de tienerclubs Royal Rock (12-13 jaar) Friends XL (14-17 jaar) het jaarlijkse evenement Winter Wonderland 2019. Er is een ontspannen en ongedwongen ontmoeting, smakelijk winters eten en drinken. Er is een loterij met mooie prijzen. De lokale middenstand en andere sponsors steunen het evenement. Ook de kinderen worden niet vergeten. Er is een flinke kinderhoek gerealiseerd waar kinderen onder begeleiding in de ballenbak kunnen spelen, een leuke kinderfilm kijken en nog diverse andere leuke activiteiten. Het doel is geld in te zamelen voor het project van de taakgroep Jeugd en Jongeren: Stichting 'Labourward'. Deze stichting is werkzaam in het noorden van Ghana en zorgt voor het ondersteunen, verbeteren en veiliger maken van de zorg rondom de zwangerschap en de bevalling in het 'Central Hospital' in Tamale en het 'Yendi Hospital' in Yendi. De Stichting helpt door het vershippen van allerlei soorten medische materialen en instrumenten en door kennis van verloskunde en geboortezorg te delen door samen te werken. Wij gaan specifiek sparen voor het opstarten van een bloedbank. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om nog meer bevallingen tot een goed einde te brengen. Entree is gratis, iedereen is welkom.

Creacub. In de maand februari zijn er weer twee creatieve en gezellige bijeenkomsten in de bovenzaal van De Voorhof. Op 12 en 26 februari is ieder welkom van 9.30–11.30 uur. Ook als u op zoek bent naar een origineel, zelfgemaakt cadeau voor een bijzondere gelegenheid, kunt u er terecht tijdens deze uren. De opbrengst is voor het project van Labourward, waar onze zuster Rosita Varkevisser aan meewerkt in Ghana.

Mantelzorgmiddag. Op 12 februari is deze bemoedigende en gezellige middag in de voorzaal van De Voorhof. We hopen de mantelzorgers van onze gemeente een hart onder de riem te kunnen steken. Vergeet u niet om u uiterlijk 5 februari op te geven bij Rixt de Graaf.

Groentje van de Commissie Duurzaam: zet de verwarming een tikje lager. Het gaat misschien een beetje tegen het gevoel in, maar het is wel goed om rekening mee te houden. Juist in de winter is het van belang om op de temperatuur te letten; doe gordijnen en deuren dicht tegen de tocht, trek een extra warm vest aan, misschien een plaid bij de hand. En laat de temperatuur niet te veel schommelen, ook dat kost meer energie.

Schrijfavond Amnesty International. Vrijdagavond 1 februari wordt van 19.00-20.00 uur aan de leestafel van 'De Burgt' weer een schrijfavond gehouden van Amnesty International. Er kunnen brieven naar autoriteiten worden verstuurd waarin gevraagd wordt om op te treden tegen actuele mensenrechtenschendingen. Deze maand gaan de brieven naar Vietnam, Burundi en Iran. In alle gevallen wordt gevraagd

om vrijlating van de betreffende gevangene. De Vietnamese mensenrechtenverdediger Tràn Thi Nga is arbeids- en landrechtenactiviste en protesteerde in 2017 na een grote milieuramp in 2016. Daarvoor kreeg ze negen jaar cel en vijf jaar huisarrest omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreiden. In Burundi werd in april 2018 mensenrechtenverdediger Germain Rukuki veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in zijn land. De 30-jarige Atena Daemi verzette zich in Iran tegen de doodstraf en zit nu een gevangenisstraf van 7 jaar uit vanwege haar kritiek. Nadat ze in oktober 2014 werd opgepakt, volgden 51 dagen van eenzame opsluiting en vernederende verhoren. In een rechtszaak van slechts een kwartier werd ze veroordeeld tot 14 jaar cel voor onder andere het 'samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid'. In hoger beroep werd die straf verminderd naar 7 jaar. Aan veel acties kan ook eenvoudig via internet(www.amnesty.nl) worden deelgenomen. Veel mensen in Rijnsburg maken het zich gemakkelijk door een schrijfabonnement af te sluiten. De brieven met enveloppen en postzegels worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Opgeven voor een schrijfabonnement kan via email: elderingg@gmail.com.